

Διεθνές Συνέδριο για την Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες

Τόμ. 1, Αρ. 1 (2008)

Διεθνές Συνέδριο για την Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2008



Τα του βού νου

Ίνγκο Ντούνεμπιρ

doi: [10.12681/visualmarch.3035](https://doi.org/10.12681/visualmarch.3035)

Τα του βού νου

Βρίσκομαι ακόμη βαθιά στη δουλειά και δεν έχω την πολυτέλεια να είμαι τόσο αναλυτικός όσο θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά η πρότασή μου, σύμφωνα με την επικρατούσα κατάσταση του νου μου, είναι η εξής:

Να υπάρξει οπωσδήποτε συνέχεια και την επόμενη χρονιά, με 33 ορεξιάτους συμμετέχοντες, στους οποίους να μοιραστούν από 13.200.000 Ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α. και τις παρακρατήσεις) για να μπορούν να παράγουν το σημαντικό έργο τους και για να έχουν τη δύναμη (εξουσία) που τους αρμόζει. Το ποσό αυτό δεν είναι τυχαίο: προκύπτει από το 1/100.000.000 στο του ακαθάριστου κοινωνικού προϊόντος συν το 1/10.000.000 στο από τις μίζες γνωστών εθνικών και πολυεθνικών εταιριών δια του 33.

Θα ήθελα να μεταφέρω σε όλους όσους συμμετείχαν ότι ήταν μεγάλη μου χαρά που τους γνώρισα κάτω από αυτές τις συνθήκες γιατί η φύση κάνει τους ανθρώπους πιο αληθινούς. Τους ευχαριστώ για τη συμβολή τους.

Ήμουν και πέρυσι εκεί, συμμετέχοντας από πε-

ριέργεια και η εμπειρία ήταν πολύ καλή. Φέτος είμαι μεν εμπλεκόμενος, αλλά ακόμα και αν δεν ήμουν θα συμμετείχα και πάλι. Σε ότι αφορά την πεζοπορία θα προτιμούσα λίγο μεγαλύτερη διαδρομή και ίσως ένα πιο απομακρυσμένο μέρος για την κατασκήνωση.

Η πεζοπορία με τη σχετική σωματική κούραση, η επαφή μας με τη φύση και η χαλάρωση που μας προσφέρει, μας καθιστά πιο ανοικτούς σε εκπλήξεις διαφόρων ειδών. Το θέμα είναι να μπορούμε να αφομοιώσουμε αυτά που ζούμε. Οι εμπειρίες αυτές ενδεχομένως να είναι αρκετά έντονες ούτως ώστε να επηρεάζουν τη δουλειά μας ή να τις χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας.

Το Συνέδριο του Βουνού διεξήχθη σε χαλαρή ατμόσφαιρα και κατ' επέκταση σε αρκετά ανοιχτό πλαίσιο και ήταν τέτοιο που ο καθένας νομίζω θα ήθελε να ζήσει.

Ίνγκο Ντούνεμπιρ

